

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Vraag hulp aan God

“Als je in je leven staat en het is een en al verwarring, het is een en al moeilijkheid, weet dan dat er toch een troost is voor je. God kan je troosten.

En vanuit die innerlijke troost, vanuit dat innerlijk weten dat God bestaat, is er heel veel mogelijk, zelfs op momenten dat het moeilijk is in jouw leven.

Nu kan je wel denken dat Hij dat niet kan, maar voortdurend zal je in het ervaren komen dat Hij dat wel doet. Ook al ben je bijvoorbeeld ongeneeslijk ziek, God kan jou troosten. Ook al ben je alleen en eenzaam in jouw leven, God kan jou troosten. Ook al ben jij degene die vraagt en die de verkeerde vragen stelt, God kan jou doen inzien dat je met de verkeerde vragen leeft en dat je toch tot juiste vragen kan komen. Ook al doe je dingen die niet goed zijn, God kan jou erop wijzen dat wat je doet, niet goed is.

Hij heeft alles in handen, Hij heeft alle mogelijkheden in handen. Maar op een bepaald moment moet je leren vragen, moet je leren vragen aan God: “Help mij, want ik kan het niet.””

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 7: ‘De grenzen van het ‘ik’ vervagen’) © Mayil.com